

# Fru Salt & Hr. Peber

*Dramatisering af  
Bodil Nygaards Historien om fru Salt og hr. Peber  
af Runa Lauritzen et al*

# Introduktion

*Scenen er fire ovenskabe over et køkkenbord. Foran står et lille bord med 3 stole.*

*Når det første barn er kommet ind i spillelokalet er forestillingen begyndt.*

*Børnene bliver modtaget af de to, der spiller Fru Salt og Hr. Peber.*

*Når alle er på plads, stiller Fru Salt og Hr. Pebers dukkeførere sig foran scenen og fortæller med salt- og peberfigurerne i hænderne.*

**Hr. Peber** I skal nu se et spil -

**Fru Salt** om Fru Salt -

**Hr. Peber** og Hr. Peber.

**Fru Salt** Fru Salt er et lille fint saltkar med små ben -

**Hr. Peber** og Hr. Peber er en fornem peberbøsse.

**Fru Salt** Fru Salt -

**Hr. Peber** og Hr. Peber -

**Fru Salt** kommer fra England. De har kendt hinanden længe.

**Hr. Peber** De blev fundet og købt på et loppemarked af Søren's mor.  
*(Søren's mor kommer ind.)*

Det er hende, der er ved at dække bord.

**Fru Salt** Et loppemarked er et sted, hvor man kan være heldig at finde fine gamle sager

**Hr. Peber** ja -

**Fru Salt** som fru Salt -

**Hr. Peber** og Hr. Peber.

**Fru Salt** Nu bor de oppe på en hylde i skabet dér.

**Hr. Peber** Hr. Peber er glad for at være faldet lidt til ro efter sit omflakkende liv.

**Fru Salt** Men Fru Salt keder sig.

*(Lågerne for skab 2 og 3 fjernes.)*

**Hr. Peber** Historien foregår en dag, hvor Søren og hans far og mor skal have stegte rødspætter med nye kartofler og persillesovs.

**Fru Salt** Så opdager de, at de har glemt noget vigtigt.

**Hr. Peber** Men nu går vi om bagved, så spillet kan begynde.

*(Lågerne 1 og 4 åbnes, når Fru Salt og Hr. Peber er klar.)*



# 1. scene

*Man ser en rastløs Fru Salt og en Hr. Peber, der står og dagdrømmer. Begge står på øverste hylde. Sørens mor hører en ubestemmelig støj fra skabene, men hver gang hun stopper op og lytter, bliver alt stille og salt står igen på sin plads.*

**Hr. Peber**     Åhh.

**Fru Salt**     Uh.

**Hr. Peber**     Ahhh.

**Fru Salt**     Øv.

**Hr. Peber**     Ah.

**Fru Salt**     Uf!!

**Hr. Peber**     *(længselsfuldt)* Sunshine. *(Forklarende)* Solskin.

**Fru Salt**     Øv.

**Hr. Peber**     Blue Heaven. - Blå himmel.

**Fru Salt**     Dumme Peber.

**Hr. Peber**     *(drømmende)* Gid jeg var, hvor peberet gror.

**Fru Salt**     Ja. Gid du var.

**Hr. Peber**     *(gaber)* Jeg må have en lille lur. *(snorkelyde)*

**Fru Salt**     Uh. Jeg keder mig. *(hopper ned af hylden og synger)*



Åh, her står jeg jo og kigger.  
Jeg er næsten ganske sikker:  
Jeg ku´ faktisk sagtens kede mig ihjel.  
Mine tanker kører rundt i ring  
og laver mange sære sving,  
for her på stedet sker der ingenting,  
ingenting.

*(På sidste "ingenting" gør Fru Salt et hop, som Mor reagerer på.)*

**Mor** Hov. (*Fru Salt står igen på sin plads på hylden.*)  
Hvad var det?  
Nå, det var nok ingenting!  
(*Fru Salt ser efter om mor er helt væk og hopper så ned igen.*)

**Fru Salt** Jeg har brugt en masse dage  
på at ringe rundt og klage,  
men der sker jo bare ingen verdens ting.  
Mine tanker kører rundt i ring  
og laver mange sære sving,  
der sker jo bare ingen verdens ting  
rundt omkring.  
(*På "rundt omkring" gør Fru Salt et hop.*)

**Mor** Nu igen? (*Salt hopper op på plads.*)  
Nå, der er jo nok ikke noget.

**Hr. Peber** (*Snorker så hatten løfter sig.*)

**Fru Salt** Hr. Peber sover du?

**Hr. Peber** (*Snorker kraftigt.*)

**Fru Salt** (*synger videre*)  
Åh, du står jo bare og sover,  
det vil slet ikke gå over  
og du så, du bare sku' ha' en lille lur.  
Men nu vil jeg ikke mere,  
jeg må tale med no'en flere.  
Så af sted - nu vil jeg ud og gå en tur,  
gå en tur.  
(*hopper ned igen.*)

**Hr. Peber** (*vågner med et sæt og ser efter Fru Salt*)  
Darling! Hvor er du? Darling!

**Fru Salt** (*synger*)  
Gå en tur – gå en tur.



**Hr. Peber**     *(går hen til kanten)* Vent på mig.  
*(synger)*  
Jeg skal lige børste tænder  
rede hår og vaske hænder  
og så kan du tro, jeg kommer efter dig,  
efter dig.  
*(hopper ned til Fru Salt.)*

**Fru Salt**     *(synger)*  
Nu det slut med roen og freden,  
ensomheden, kedsomheden.  
Åh, min Peber, du er da en herlig fyr:  
for du sover ikke mere,  
vi skal ud og møde flere.  
Kom, nu ta'r vi to af sted på eventyr,  
eventyr.

**+ Hr. Peber**  
*(Fru Salt og Hr. Peber gemmer sig bag den første stang i skabet.  
Fru Salt tysser på Hr. Peber. Mor dækker nynnende bord.  
Under sangen kommer Søren frem.)*

**Søren**         Skal vi ikke snart spise?

**Mor**            Jo, jo. Hvad tror du vi skal have i dag?

**Søren**         Uhm! Rødspætter. Min livret!

**Far**            *(ind.)* Ja, og så med nye kartofler og persillesovs!

**Mor**            Så, nu mangler vi bare salt og peber.

**Søren**         Det henter jeg.  
*(Søren går hen foran skab 1. Kravler op på køkkenbordet.  
Fru Salt og Hr. Peber fniser bag stangen.)*

**Søren**         *(forundret)* De er her ikke. Mor, de er her ikke.

**Mor**            Se nu ordentlig efter. Oppe på den øverste hylde. Der plejer de at stå.

**Søren**         De er her altså ikke!  
*(Søren hopper ned fra bordet. Far, mor og Søren fikseres på deres stole.)*

**Fru Salt**       *(fniser og hvisker til Hr. Peber)* Det var tæt på.  
Kom nu. Nu skal vi af sted.



## 2. scene

*Fru Salt og Hr. Peber på vej ind i skab nr. 2, hvor de møder en sukkerskål, en stang vanille og en melpose.*

**Fru Salt** Goddag, fru Sukkerskål. Næh, sikke fin De er – med blomster på.  
*(Sukkerskålen vender sig)*  
Og også bag på. *(pinlig pause)*  
Ja, her kommer vi altså på besøg.

**Sukkerskål** Jeg har i hvert fald ikke inviteret jer!  
*(hopper op på hylden og klapper irriteret med låget)*  
Og jeg vil altså bare sige, at sukker er sødere end salt.

**Fru Salt** Jamen, naturligvis. Det er da noget, alle ved.  
*(Sukkerskålen klapper låget på. Til Hr. Peber)*  
Sikke en sur sukkerskål!

**Hr. Peber** Ja, uha.

**Fru Salt** Kom, vi skal videre.  
*(Vanillestang går frem mellem Fru Salt og Hr. Peber for at spærre vejen.)*

**Vanille** Hov. Hvor skal I hen?

**Hr. Peber** Vi ville bare ...

**Vanille** Vanille er mere sort end peber:

**Hr. Peber** Javel.

**Vanille** Sort som den sorteste nat.

**Hr. Peber** Jamen så siger vi bare det.

**Fru Salt** Lad os skynde os videre.

**Melpose** *(gnavent)* Mel er finere end salt.

**Fru Salt** Men kærester hr. Melpose!

**Melpose** Og så er jeg økologisk!